

LOOFHUTTENFEEST

18 ~ 25 september



Jeruzalem

2013

"IK ZAL MIJ OVER HEN (ISRAËL) VERBLIJDEN EN HUN
WELDOEN EN IK ZAL HEN VOORGOED IN DIT LAND
PLANTEN MET HEEL MIJN HART EN HEEL MIJN ZIEL."

JEREMIA 32:41

LOOFHUTTENFEEST

18 – 15 SEPTEMBER 2013

JEREMIA 32:41

“IK ZAL MIJ OVER HEN (ISRAËL) VERBLIJDEN
EN HUN WELDOEN EN IK ZAL HEN VOORGOED
IN DIT LAND PLANTEN MET HEEL MIJN HART
EN HEEL MIJN ZIEL.”



Een woord van de Directeur:

Wat hebben we een geweldig Feest gehad, het afgelopen Loofhuttenfeest, het derde grote Bijbelse Feest welke de Here God zijn volk Israël gebod te houden in Jeruzalem. Tezamen met gelovigen van over de gehele wereld, hebben wij ons gevoegd bij duizenden Israëliërs tijdens de jaarlijkse parade, de Mars door Jeruzalem.

De ontvangst die de Israëliërs gaven aan deze Christenen die Gods eigen volk liefhebben, was overweldigend en hartverwarmend.

Misschien was het voelbaar toenemende spanningsveld rondom heel Israël aanleiding tot deze geweldige uiting van dankbaarheid en erkenning bij de vele Israëliërs die kwamen kijken naar de optocht in de straten van Jeruzalem.

Het zien van zo vele kleurrijk geklede vrienden afkomstig van vele volkeren moet vertroostend zijn geweest in het licht van het almaar toenemende isolement van Israël tussen alle landen van de wereld.

Wij brachten ook bemoediging naar de Joodse gemeenschap in Hebron, waar het welkom dat wij als Christelijke vrienden ontvingen overweldigend was.

Na ons aangrijpende bezoek aan het Hoofdkwartier van de Israëlische Givati Brigade in 2012, zijn wij van plan om gedurende het Loofhuttenfeest in 2013 opnieuw een speciale tijd te organiseren met hen die de Israël Defense Force vertegenwoordigen, om hen te sterken en bemoedigen.

Ja, wij kijken uit naar het Feest van 2013, dat is gepland op de vroege data van 18 tot 25 September. Dan zijn de avonden nog plezierig warm voor de feestelijke avondviering in de Hinnom Vallei.

KOM naar Jeruzalem in September 2013 en sluit u bij ons aan wanneer wij ons met de Heer verheugen over Israël, om haar te troosten en steunen, om haar te vertellen over de wonderbare bestemming die God heeft voor Zijn volk en Zijn land in deze eindtijd.

Hoogachtend,
Jan Willem van der Hoeven
Directeur ICZC

Lieve vrienden!

Hierbij nodigen wij u uit voor het Loofhuttenfeest 2013, het vreugdefeest!

Niet alleen zullen wij zeven dagen in en rondom Jeruzalem voor de Heer jubelen, maar wij zullen ons ook samen met God verheugen over Israël terwijl wij eenparig Zijn Hart en doelen voor Zijn volk en Zijn land toejuichen.

Toen Jan-Willem van der Hoeven, (oprichter in 1981 van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem, en sinds 1999 directeur van het Internationale Zionisten Centrum), in 1979 de opdracht kreeg om het Loofhuttenfeest voor gelovigen uit de natiën te organiseren, drukte de Heer hem op het hart dat de samenkomsten AANBIDDING en TROOST zouden moeten bevatten. Wij aanbidden en verheugen ons voor de Koning in Jeruzalem, en wij verlangen om Zijn volk te troosten en bemoedigen.

Tijdens het Loofhuttenfeest 2013 plannen wij onze feestelijke aanbiddingsavonden in de strategische en historische Hinnom Vallei. Velen geloven dat de HEER hen heeft getoond dat Hij deze vallei zal gebruiken om Zijn Geest uit te storten in de laatste dagen. Om die reden verwachten wij onze God van Glorie te ontmoeten!

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid zijn we zo dicht geweest bij de profetische vervulling van het Loofhuttenfeest.

De Schriften vertellen ons hoe de Glorie van God in de Tabernakel neerkwam gedurende dit Feest (Exodus 36:8 en Exodus 40:33-35) en zo ook in de Tempel van Salomo (2 Kronieken 5:1, 13, 14).

Wij zien ernaar uit om Zijn Glorie en wonderbare kracht te ervaren gedurende dit Feest.

God zal opnieuw komen en 'wonen' in Zijn volk, voordat Hij komt om *in ons midden* te regeren en heersen voor duizend jaar en voor eeuwig!

In Maleachi lezen wij dat de Heer plotseling zal komen naar Zijn Tempel. Zoals nooit tevoren, is het nu de tijd om ons uit te strekken naar en over te geven aan God; om de "tabernakel" te worden van Zijn manifesterende aanwezigheid.



Geliefde, de tijd is gekomen dat we met vreugde zullen putten uit de wateren van onze redding – onze zeer dierbare Koning Jezus.

Want Hij Zelf verklaarde op de 7e dag van het Feest, dat HIJ de vervulling is van het ceremonieel van de waterwassing; het levende water dat voor eeuwig onze dorst lest.

Och kom, en drink met diepe teugen gedurende dit strategische Feest!

En wat betreft het troosten van Gods volk: het hartveroverende thema en Schriftgedeelte voor dit Feest benadrukt de unieke en enorme liefde van God voor Zijn volk in relatie tot het Land van Zijn keuze en belofte voor hen.

Met heel Zijn hart en heel Zijn ziel zegt Hij hen opnieuw toe hen in Israël te planten, het land dat Hij hen heeft beloofd.

Hier spreekt de Schepper van hemel en aarde over een wat je noemt klein stukje land, op een manier die iedere gelovige zou moeten verbijsteren.

Hij zal dit doen **met heel Zijn hart en heel Zijn ziel?** Is dit echt **zo** belangrijk voor Hem? En, als dit zo is, komen wij als gelovigen in Hem enigszins in de buurt van de kracht van Zijn toezegging?

Niet alleen belooft Hij, die hemel en aarde bezit, plechtig om Israël in dit land te planten, Hij zegt ook dat Hij Zich over hen zal verheugen en **hen goed zal doen!**

Hoe zal het volk van Israël dit weten tenzij zij dit horen?

In deze tijd, nu dit volk dit het hardste nodig heeft, hebben wij het voorrecht om haar te troosten met de verzekering dat God haar heeft geplant om haar nooit meer te ontwortelen.

En wij zullen haar op elke mogelijke manier vertellen, dat na alle eeuwen van pijn en lijden, het nu de vastgestelde tijd van God is om Zion te bevoorrechten, en nu verheugt Hij Zich over haar om haar goed te doen! **Onze boodschap: Wees alleen sterk en moedig, want God is met u!**

Wij zullen hen die de Israël Defense Forces en de Israëlische regering vertegenwoordigen ontmoeten, en wij zullen een troost en bemoediging zijn voor de moedige Israëliërs in de nederzettingen, om hen te zegenen en met hoop en kracht te verzekeren in de belofte dat de Heer hen goed **zal** doen in dit land!

We zijn aangekomen in de 7e dag, het seizoen van de volheid; het seizoen van de uitstorting van de Geest in alle overvloed!

Kom en verenig je met ons om de Koning te aanbidden, om te drinken en ontvangen van de goedheid en glorie van God en om Israël te troosten gedurende het Loofhuttenfeest van 2013!

Hoogtepunten Programma - Loofhutten Feest 2013

- FEESTELIJKE AVONDVIERINGEN van lofprijzing, proclamatie en gebed in de Hinnom Vallei
- DOPEN BIJ DE AT QASR AL YAHUD – De plek die beschouwd wordt als de oorspronkelijke plaats waar Jezus werd gedoopt
- DE DODE ZEE VERKENNEN, HET LAAGSTE GEBIED TER WERELD – Wij zullen genieten van de unieke therapeutische eigenschappen, omlijst met overweldigend mooie uitzichten op Jordanië
- CONCERT EN EEN GROOTSE SAMENKOMST IN SOLIDARITEIT met Israël, in het Davidson Centrum aan de voet van de Tempelberg
- EEN GROOTSE SOLIDARITEITS SAMENKOMST in de nabije omgeving van Israëlische Knesset, in aanwezigheid van Knessetleden – vertegenwoordigen wij de stem in de woestijn – **'Verdeel God's land NIET!'**
- BEZOEK AAN HEBRON – de historische plaats van het begin, de stad van de patriarchen/oervaders, en de eerste hoofdstad onder Koning David
- FEESTELIJKE EN HISTORISCHE MARS DOOR JERUZALEM – wij verenigen ons met de natiën en duizenden Israëli's, wij zullen wandelen door de straten van Jeruzalem om bemoediging te brengen, om troost en geschenken te brengen aan haar inwoners
- ONTMOETING MET TOP ISRAËLISCHE POLITICI EN LEIDERS
- SAMENKOMST IN DE GRAFTUIN – Hij is opgestaan en onze namen staan geschreven in het Boek des Levens! Kom, laat ons Hem hier aanbidden!

סוכות



INTERNATIONAAL CHRISTEN ZIONISTEN CENTRUM

OVER ICZC

Het Internationaal Christen Zionisten Centrum gelooft, zoals de Bijbel duidelijk voorzegt, dat de dag zal komen waarin alle natiën zich tot hun eigen schade en oordeel uiteindelijk tegen de kleine staat Israël zullen keren. Israël, hun eigen beloofde land, waarin na eeuwen van verstrooiing het volk Israël is teruggekeerd.

Wanneer dit gebeurt, zal er volgens dezelfde Bijbel een beweging onder de natiën zijn door Gods Heilige Geest, die een diepe liefde zal doen ontbranden in de harten van vele niet-Joodse gelovigen, voor het Joodse volk. Zoals de Moabitische heidense vrouw Ruth, zullen deze Christenen worden gegrepen door het verlangen om hun toekomst en lot te verbinden aan dat van het volk van Israël, ongeacht de kosten. Zij zullen vanuit hun hart zeggen: "Uw God, O Israël, is onze God, en uw volk zal voortaan ons volk zijn." (zie Ruth 1:16)

Zoals Zacharia voorziet, zal dit een wereldwijde beweging zijn, bestaande uit ware niet-Joodse gelovigen uit elke natie die hun lot willen werpen met het volk van Israël:

"Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is." (Zach 8:23)

Het lijkt er op, bij het lezen van dit vers, dat de verhouding van dit fenomeen tien tot één zal zijn, zodat er aan het einde, wanneer alle volken Israël verlaten of zich tegen Israël hebben gekeerd, tien keer zoveel niet-Joodse vrienden (ten opzichte van het aantal Joden in Israël) Israël zullen komen helpen. Dit zouden dan ongeveer tussen de 60 en de 100 miljoen gelovigen kunnen zijn, gezien de te verwachten gestage groei van de Israëlische bevolking voor de komende jaren.

Het zullen deze niet-Joodse gelovigen zijn die de plaats moeten innemen van de laatste paar naties die nu Israël nog steunen, wanneer ook zij uiteindelijk onder druk van de wereld zullen bezwijken om niet langer te doen wat goed is voor Israël, of partij voor Israël te kiezen. En deze gelovigen moeten worden onderricht en opgeleid, niet alleen om op de bres te staan voor Israël, maar ook om zoals in de verzen hierboven, volledig met Israël te gaan en staan, in daad en waarheid.

Onze visie is dat wij, door op te treden als moedercentrum of agentschap in Israël, deze niet-Joodse beweging van gelovigen kunnen toerusten om Israël effectief te helpen en krachtig bij te staan. Wanneer de laatste natie uiteindelijk bezwijkt onder de internationale druk, zullen wij, met Gods hulp, de verschrikkelijke eenzaamheid die Israël zal overvallen, moeten opvullen, door letterlijk met liefdevolle zorg en ondersteuning Israël op onze schouders te nemen, zoals de profeet Jesaja profeteert in Jesaja 60:1-2.

Om dit te verwezenlijken, is er het plan om een veelzijdig centrum op te zetten, dat zal dienen om in de behoeften te voorzien van deze wereldwijde Christelijke gemeenschap van niet-Joodse gelovigen, die wensen om zich in deze eindtijd volledig met het volk Israël te identificeren. Het Moedercentrum/Agentschap zal de volgende voorzieningen bevatten:

1. **Huisvesting van een Ezechiël Tempel Model - als belangrijk onderdeel "ter wederoprichting van alle dingen".**
2. **Auditorium en Gebedsruimten, om samen te komen voor Lofprijzing, Aanbidding, Gebed en Onderwijs.**
3. **Trainingsschool voor aanbiddeers en strijders, waar de "tien uit elke natie" zullen worden toegerust.**
4. **Loofhutfestafdeling.**
5. **Handelcentrum en Showroom van Israëlische producten. Gelegenheid om Israël economisch te steunen door middel van investeringen in bedrijven en de import van Israëlische producten.**
6. **Media Outreach Department, Communicatiecentrum voor een getrouwe en eerlijke rapportage.**
7. **Profetisch en strategisch forum dat Israëls beste belangen zoekt.**
8. **Tentoonstellingsruimte. Documentatie over het verloop van de Joodse geschiedenis van Abraham tot de glorieuze toekomst van Israël in de komende dagen.**
9. **Internationaal Restaurant. Ontmoetingsplaats waar men een aantal van de meest favoriete internationale gerechten kan proeven.**
10. **ICZC-kantoren en verblijf voor het administratief beheer van deze visie.**



INTERNATIONAL CHRISTIAN ZIONIST CENTER

P.O. BOX 49063, 91490 Jeruzalem, Israël

Telefoon: +972 (0)2 997 8808

Fax: (0)2 997 1659

E-mailadres: iczc@iczc.org.il

Donaties kunnen worden overgemaakt naar het bankrekening nummer van de ICZC in Israël, of u kunt een cheque sturen naar het hieronder staande adres, uitgeschreven voor het International Christian Zionist Center.

Israël Bank: First International Bank

10 Hillel Street, Branch 012, Jerusalem 94581, Israël

Account Name: ICZC-USA;

Account nummer: 409-086193

Swift Code (=BIC): FIRBILIT XXX

IBAN Nummer: IL71 0310 1200 0000 0086 193