

## Waarom onze leiders leugenaars en hypocrieten zijn

*Door Bassam Tawil, the Gatestone Institute*

Onze leiders, die volledig verantwoordelijk zijn voor het sturen van palestijnse tieners om stenen en brandbommen naar Joden te gooien, zitten in hun luxe kantoren in Ramallah en wrijven in hun handen met diepe tevredenheid. Het is duidelijk dat onze leiders ons opnieuw naar een catastrofe leiden.

Wij bevuilen onze moskeeën met onze handen en voeten en geven dan de Joden de schuld van het ontheiligen van islamitische heilige plaatsen. Als er iemand is die de islamitische heilige plaatsen ontheiligt, dan zijn het degenen die explosieven, stenen en brandbommen in de Al Aqsa moskee brengen. De Joden, die de tempelberg bezoeken brengen geen stenen, bommen of stokken mee. Het zijn jonge moslimmannen die onze heilige plaatsen ‘bevuilen met hun vieze voeten.’

Deze leiders, inclusief Abbas zelf, zijn niet bereid om hun eigen kinderen en kleinkinderen te sturen om mee te doen aan de ‘populaire strijd.’ Zij zijn volledig verantwoordelijk voor het sturen van anderen om stenen en brandbommen naar Joden te gooien. Zittend in hun luxe kantoren en villa’s in Ramallah eisen ze dat Israel verantwoordelijk gehouden moet worden voor het bestrijden van ‘onschuldige palestijnen.’ Hun belangrijkste doel is het beschaamd maken van Israel en het neerzetten van Israel als een Staat, die harde maatregelen neemt tegen palestijnse tieners.

Deze kinderen zijn niet de straat op gestuurd om te vechten tegen de bezetting. Hun ware doel is Joden te doden of ernstig te verwonden. Wanneer iemand een brandbom in een auto of een huis gooit, dan is zijn doel om andere mensen levend te verbranden.

Het is alsof onze leiders zeggen dat het gooien van stenen en brandbommen naar Joden in hun auto’s een primair recht is van palestijnen. Onze leiders geloven dat Israel geen recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen dezen die Joden willen verbranden die in hun auto rijden of die liggen te slapen in hun huizen.

Terwijl hamas en islamic jihad doorgaan met het exploiteren van onze tieners in de Gazastrook door hen te trainen in de jihad tegen Joden en ongelovigen, begaan onze leiders een zelfde misdaad tegen palestijnse kinderen.

De palestijnse autoriteit, met Abbas aan het hoofd, die zichzelf frauduleus afschildert als president van de palestijnse staat, heeft onze tieners aangemoedigd in het zogenaamde ‘populaire strijd’ tegen Israel. Maar deze leiders, Abbas inclusief, zijn niet bereid om hun eigen kinderen en kleinkinderen te sturen in deze ‘populaire strijd.’ Zoals gewoonlijk willen onze leiders wel de kinderen van anderen de straat op sturen om stenen en brandbommen naar Joden te gooien.

De ‘populaire strijd’ die het PA leiderschap aanvoert in deze dagen is niet vredevol. In sommige gevallen is het zelfs fataal gebleken. Onlangs is Alexander Levlovich gedood nadat hij de macht over het stuur verloor omdat palestijnse tieners zijn auto met stenen bekogeld hadden. Hij reed daardoor tegen een boom.

In de afgelopen maanden zijn honderden palestijnse tieners uit Jeruzalem gearresteerd wegens het gooien van stenen en brandbommen naar rijdende auto’s. Deze tieners gaven allerlei verklaringen over waarom ze in de ‘populaire strijd’ tegen Israel meededen. De meesten van hen zeiden dat ze wilden protesteren tegen Joden die de tempelberg bezochten- een daad die door Abbas het ‘bevuilen van de

heilige plaatsen' wordt genoemd. Mahmud Abbas, die zelf helemaal geen devote moslim is, heeft recentelijk de Joden beschuldigd van het ontheiligen van de Al Aqsa moskee met 'hun vuile voeten.'

Abbas en andere kopstukken in het PA leiderschap hebben dagelijkse bedreigingen geuit tegen Israël in antwoord op de perfect kalme bezoeken van Joden aan de tempelberg. Een van hen, Mahmud Habbash ging zelfs zo ver om te zeggen dat bezoeken van Joden aan de tempelberg de derde wereldoorlog zou veroorzaken. Het is door dit soort uitspraken dat onze jeugd zich gedrongen voelt om stenen en brandbommen naar Joden te gooien. Deze jongeren gaan niet de straat op om te strijden tegen de 'bezetting.'

Een van de grootste hypocrieten is Saeb Erekat, de palestijnse onderhandelaar die onlangs benoemd is tot secretaris generaal bij de PLO. Erekat, die zijn zoons en dochter niet de straat op stuurde om stenen en bommen naar Joden te gooien, heeft de israelische maatregelen tegen stenengooiers veroordeeld. Hij beschreef deze maatregelen als inhumain en deel van de Israelische opruiing tegen palestijnen.

Erekat en zijn baas Abbas hebben beiden helemaal niets gezegd over het gedrag van de palestijnse tieners tegen de Joden.

Foto's tonen palestijnse tieners in de Al Aqsa moskee met kruiwagens en emmers vol met stenen, bedoeld om naar Joden en politiemensen te gooien, die helemaal niet de moskee willen bezoeken. Niet alleen liegen we, maar we laten onze hypocrisie en onbeschaamdheid tot op het hoogste niveau zien. Wij hebben de gewelddadigheden op de tempelberg en elders geïnitieerd en wij zijn degenen die klagen dat de Israëli's onze tieners arresteren 'zonder enige reden!'

Het is dus duidelijk dat onze leiders ons opnieuw in een catastrofe manoeuvreren. Ze willen dat onze kinderen gewond raken of gedood worden zodat zij naar de Verenigde Naties kunnen hollen om te klagen dat Israël excessief geweld gebruikt tegen de palestijnen. Natuurlijk zeggen onze leiders er niet bij dat zij zelf degenen zijn die onze tieners opruien om de straat op te rennen en de eerste Jood die ze zien aan te vallen. En ook vertellen ze de wereld niet dat het moslims zijn, en niet Joden, die de heilige plaatsen bevuilden met hun gewelddadigheden.